

4. Fragment uit de voorstelling **Let Maar Niet Op Mij**

[...]

Ik vraag mij soms af wat zou er gebeuren

als ik u hartstochtelijk zou beginnen kussen?

Het zou in de eerste plaats uiteraard ontzettend ongepast zijn.

Maar aan de andere kant zijn er genoeg mensen op de wereld die wel eens mij zouden willen tongen.

Het zou dus een daad kunnen zijn uit pure liefde.

Of op een dag op iemand afstappen.

en nonchalant shirt en een jeans niks bijzonder.

En dan zeggen: 'Godverdomme, Godverdomme gij zijt er goed uit.'

Wat er dan zou gebeuren.

Onlangs droomde ik dat ik door een bos liep.

Tot op een zeker punt ik werd tegengehouden door twee eekhoorns.

Één van die eekhoorns vroeg aan mij:

'Zeg meneer, wat betekent het nu eigenlijk om mens te zijn?'

En los van het feit dat ik op dat punt werd geïnterviewd door twee eekhoorns was ik ontzettend verbaasd. Verbaasd door de vraag wat het nu betekent om mens te zijn.

Wij bewegen

ik beweeg

gij beweegt

zij bewegen

wij bewegen

We zeggen wel iets maar eigenlijk zeggen we niks

Kennen jullie elkaar ?

Of jullie elkaar kennen?

Wel wij kennen elkaar ook niet en dat is niet erg.

Nu hebben we elkaar zo eens gezien.

Dus als we elkaar ergens zouden tegen komen.

Dan zouden we iets tegen elkaar kunnen zeggen.

Zo van ja alles goed. Ja met u? Ja salut. Of niet .

We zouden elkaar ook kunnen voorbij lopen zonder iets te zeggen.

Maar stel wij zouden elkaar tegen komen.

Wat zou jij dan tegen mij zeggen?

Ah voila Dat bedoel ik.

[...]